

Nieuwsbrief c.b.s. de Bron april 2018



Welkom nieuwe leerlingen:

Wij vinden het heel fijn dat wij Mart Boermans, Ayla Tokata, Quinn de Jong, Milan Nelemans en Sanne Bos in de maand april welkom mogen heten in onze instroomgroep. Allemaal een hele fijne tijd toegewenst bij ons op school.

Nieuws van het personeel:

Van harte hopen wij dat de griepgolf zo langzamerhand achter de rug is. Gelukkig hebben we de afgelopen weken met hulp van de deeltijders op onze school vaak voor voldoende invallers kunnen zorgen. Uiteindelijk is het tot nu toe maar 2 keer voorgekomen dat een groep één dag geen les heeft gehad. De "telefoonboom" heeft beide keren zijn dienst bewezen. Binnen Palludara wordt naarstig gezocht naar nieuwe kandidaten op onze invallerslijst. Weet u nog mensen dan mag u dit gerust doorgeven aan de schoolleiding.

Kerk- school- gezinsdienst:

Op zondag 15 april om 09.30 uur is er in de Martinikerk een kerkdienst waarbij de medewerking wordt verleend door de groepen 5 t/m 8 van onze school. Dominee Ariesen is de voorganger tijdens deze dienst. Thema van de dienst is: "Je geroepen voelen". Deze dienst sluit goed aan bij de verhalen van onze methode "Kind op maandag". (zie week 15) Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, we rekenen op uw aanwezigheid!

Eindtoets groepen 8:

In week 16 (16 t/m 20 april) maken de kinderen van de groepen 8 de verplichte eindtoets. Op onze school maken we hierbij de laatste jaren gebruik van de digitale toetsing van "Route 8". De schoolkeuzegesprekken zijn intussen al afgerond. Alleen als de uitkomst van de eindtoets hoger uitvalt dan het gegeven advies kan de schoolkeuze worden heroverwogen. Natuurlijk wensen we de leerlingen van de groepen 8 veel succes toe bij het maken van deze eindtoets!

Bezoek schoolarts:

Voor alle kinderen die geboren zijn in het jaar 2012 komen de schoolarts en verpleegkundige in de komende maanden langs voor een gezondheidsonderzoek. De uitnodigingen hiervoor worden rechtstreeks naar de ouders verstuurd. Onderzoeken vinden op school plaats.

Formatie 2018-2019:

De voorbereidingen van de formatie van het cursusjaar 2018-2019 zijn intussen opgestart. Het goede nieuws is dat we komend cursusjaar met 14 groepen mogen beginnen. Dit geeft in ieder geval ook komend cursusjaar ruimte voor leerlingen in de instroomgroep. Op zorgvuldige wijze gaan we binnenkort aan de slag met de verdere groepsverdeling. Bij veranderingen zullen we de betrokkenen tijdig informeren. Ook maken we een start met de verdeling van de leerkrachten over de verschillende groepen. We houden u/jullie op de hoogte!

Koningsspelen:

Op vrijdag 20 april vinden dit jaar de koningsspelen plaats. Onze school is opgegeven voor het "koningontbijt". Alle kinderen ontbijten deze ochtend op school. Met hulp van de studenten van het Marne College is er in alle groepen aandacht voor sport en spel. Informatie over het definitieve programma volgt vast en zeker.

Terugblik grote rekendag:

Op woensdag 28 maart stond op de grote rekendag alles in het teken van rekenen, maar dan wel op een andere manier! De school leek wel een "Pakhuis". In alle groepen werd gerekend met dozen. De opening van deze rekendag vond plaats op het middenbouwplein. Versierde dozen werden opgestapeld. Iedereen kon daarna het volgende lezen: "**De Bron gaat verhuizen op de grote rekendag, dus begin de dag met een lach**". Toen leerlingen van de onderbouw de opgestapelde dozen omver mochten rijden, lukte dit zeker! Hierna hebben alle kinderen nog in de eigen groep enthousiast "gerekend". Fijn dat er zoveel ouders zich als begeleider hadden opgegeven! Dank ook aan het werkgroepje! Al met al een zeer geslaagde ochtend!



Kind op maandag:

In de veertigdagentijd zijn we op weg gegaan naar Pasen. Op (witte) donderdag 29 maart is in alle groepen extra aandacht besteed aan de Pesachmaaltijd. In alle groepen is uitleg gegeven over de betekenis van de verschillende ingrediënten. Ook was er uitgebreid de gelegenheid om te proeven! Dank ook aan de ouderraad voor de ondersteuning bij het klaar maken van de Pesachschtels.

De komende maand staan op school de volgende Bijbelverhalen centraal in de maand april:

Week 14 ■ 03/04 - 06/04

Ik luister

1 Samuel 1 en 1 Samuel 2: 1-26

God luistert naar mensen, zelfs als ze heel zachtjes bidden. Dat ontdekt Hanna die in de tempel haar verdriet voor de Heer neerlegt. Dat het voor mensen soms moeilijk is om te luisteren, blijkt uit het verhaal over de zonen van Eli. Hun vader is priester, maar zij doen verkeerde dingen.

Week 15 ■ 09/04 - 13/04

Is God hier?

1 Samuel 3: 1-18 en 1 Samuel 4: 1-22

In de nacht hoort de kleine Samuel een stem. Het is niet de stem van Eli; God roept hem. Zo weet Samuel dat God bij hem is. De zonen van Eli denken dat God bij het leger is als de ark daarnaartoe wordt gebracht. Dan zijn ze vast onoverwinnelijk! Maar het loopt anders. Israël verliest de oorlog van de Filistijnen en de ark wordt geroofd.

Week 16 ■ 16/04 - 20/04

Weet wat je doet!

1 Samuel 5, 1 Samuel 6: 1-18 en 1 Samuel 8: 1-22

De Filistijnen hebben de ark van het verbond meegenomen. Ze ontdekken dat het een bijzonder voorwerp is: Overal waar die ark wordt neergezet, gebeuren vreemde dingen. Een beeld valt om, mensen worden ziek... Die ark moet maar gauw weer terug, bedenken ze.

Als Samuel oud geworden is, vraagt het volk Israël hem om een koning aan te wijzen. 'Weet wat je doet', zegt Samuel. 'Een koning brengt je niet alleen geluk.' Maar het volk wil het toch.

Week 17 ■ 23/04 - 26/04

Ik weet het niet

1 Samuel 9: 1 - 10: 1

Wat voor koning zal het worden, die over Israël gaat regeren? Het eerste dat we van hem horen is dat hij op zoek is. Een zekere Saul zoekt ezinnen. Uiteindelijk komt hij bij Samuel terecht, die hem zalft als de nieuwe koning.

Berichtje van Marieke Bodewitz:

Beste leerlingen, ouders en collega's van de Bron,

Inmiddels woon ik twee maanden in Suriname en is het tijd om jullie een berichtje te sturen. Net als mijn eigen spullen, zijn de door jullie verzamelde boeken lang onderweg geweest. Vorige week zijn ze hier aangekomen en de kinderen en leerkrachten konden hun ogen niet geloven. Zoveel mooie boeken! We hebben de boeken gesorteerd per groep en de kinderen kunnen niet wachten totdat zij ze kunnen gaan lezen. Ze hebben mij gevraagd om jullie allemaal heel hartelijk te bedanken. Dankjewel, het is echt fantastisch!!!

Ondertussen heb ik al een paar dagen gewerkt. Het is een leuke school, met lieve kinderen en aardige collega's. Tegelijk moet ik ook erg wennen. Ondanks dat ik op een Nederlandse school werk, zijn de verschillen toch wel groot. Het zal wat tijd kosten om hier mijn weg in te vinden, maar dat komt vast goed.

Thuis is het heerlijk! We hebben samen ruim de tijd kunnen nemen om te wennen aan ons nieuwe leven in Suriname. We hebben een fijne plek om te wonen en we worden overal zeer welkom

ontvangen. Ook hebben we natuurlijk enorm kunnen genieten van Femke. Inmiddels is ze al bijna 5 maanden oud. Het gaat goed met haar en ze groeit als kool. Ze is meestal een vrolijk

meisje, nieuwsgierig en wil alles om zich heen ontdekken.

Volgende week gaat zij voor het eerst naar de kinderopvang. Dat zal voor haar (en ons) ook moeten wennen.



We hebben het hier tot nu toe enorm naar onze zin. Gelukkig heb ik nog geen heimwee, want via internet kan ik gemakkelijk contact houden met familie en vrienden in Nederland. De Bron kan ik op deze manier ook blijven volgen. Het is erg leuk om zo nu en dan te zien en te horen hoe het gaat op school en in Bolsward.

Nogmaals ontzettend bedankt en tot ziens!

Groetjes uit het zonnige Paramaribo, Marieke Pelgrim-Bodewitz



Belangrijke data:

- 29 maart: Paasviering op school.
- 30 maart
t/m 2 april: Paasvakantie. Kinderen zijn vrij van school
- 3 april: Open workshops voor de groepen 3 en 4. Vanaf 13.20 uur zijn ook ouders/verzorgers van harte welkom om even langs te komen!
- 5 april: Uitgestelde voorstelling "Rode sokken" voor de groepen 1 en 2.
- 5 april: De kinderen van de groepen 7 maken vanochtend het schriftelijk verkeersexamen. Een agent van politie Bolsward zal aanwezig zijn bij de afname van dit examen. Allemaal veel succes toegewenst!
- 6 april: Kaatsen voor groep 3 tijdens de gymles.
- 6 april: De kinderen van groep 4 brengen een bezoek aan het "Jopie Huisman" museum in Workum.
- 6 april: Open workshops voor de groepen 5 t/m 8. Ook nu zijn ouders/verzorgers van deze groepen van harte uitgenodigd om even langs te komen vanaf 13.00 uur.
- 15 april: Om 09.30 uur is er een kerkdienst in de Martinikerk. Voorganger is ds. Ariesen. Medewerking wordt verleend door de groepen 5 t/m 8. Allemaal van harte uitgenodigd!
- 17 april: Schoolarts en verpleegkundige komen langs op school.
- 20 april: Koningsspelen op c.b.s. de Bron. In ieder geval ontbijten we op school. Verdere informatie volgt!
- 25 april: Schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8. Succes!
- 27 april
t/m 11 mei: Meivakantie. Kinderen zijn vrij van school.
- 4 mei: Dodenherdenking. Kinderen van de groepen 8 verlenen medewerking aan deze herdenking in Bolsward.

